

# 1 Een Lied voor St. Gerlach



- 1 Een lied voor Sint Ger-lach, held-haf-tig en vroom, een man uit ons  
 2 Sint Ger-lach wordt pel-grim, op zoek naar het Licht, zijn schre-den en  
 3 Sint Ger-lach, uw le-ven was God toe-ge-wijd, wees nu on-ze



mid-den, een mens met een droom van wel-vaart, ge-zond-heid, van  
 hart steeds op Chris-tus ge--richt. Met Hem gaat hij ver-der, een  
 steun in de daag-lijk-se strijd, het kwa-de is sterk, ons ge-



rijk-dom en macht, tot nood-lot hem treft in een don-ke-re nacht. Gods  
 boom wordt zijn kluis, om-ringd door de stil-te, bij God is hij thuis. Dan  
 loof is te lauw; leer ons wa-re lief-de, in vre-de en trouw. Uw



licht laat hem in-zien: " 't Is al-les slechts schijn, mijn God wil ik  
 komt men van ver naar dit hei-li-ge oord om Ger-lach te  
 voet-stap-pen vor-men een klaar-lich-tend spoor voor bid-den-de



die-nen, van Hem wil ik zijn!" Zijn rijk-dom wordt ar--moe, de  
 ho--ren, want hij spreekt Gods' woord. Zijn le-ven wordt lief--de, is  
 pel-grims, al eeu-wen lang door. Trek met ons, Sint Ger--lach, neem



boe-te zijn kleed: de Heer heeft ge-roe--pen en hij staat ge--reed.  
 vlam-mend als vuur, ge--loof en ver-trou-wen, zo sterk als een muur.  
 ons bij de hand. Blijf steeds bij uw volk in dit Lim-burg-se land.