



CAMINO-HOME

Beste mensen,

Het jaar **2021, een heilig Jaar** van Santiago de Compostella, daar het feest van de heilige apostel Jacobus, 25 juli, op zondag valt.

Elf jaar geleden was de laatste keer dat er dit heilig jaar was. Toen, in 2010, hebben een collega en ik honderd kilometer gelopen van deze Camino, van Najara (San Millan de Cogolla) naar Burgos.

Dan zou het dit jaar weer een honderd kilometer worden....Maar helaas, vanwege de Corona lijkt dat geen doorgang te kunnen vinden.

Toen kwam opeens het idee: **een Camino-Home!** In deze tijd moet veel thuis. Waarom een Camino niet thuis?! Wat houdt dat dan in, een Camino-Home? Dat is de Camino op een home-trainer (u weet wel, zo'n fitnessfiets thuis). En 'thuis' is dan het Heiligdom St. Gerlachus met Refugio, te Houthem! **Deze Camino betekent: 2500 km. Daar heb ik een jaar voor.** Dat betekent elke week 50 km. De hele route van Houthem naar Santiago is in 50 km opgedeeld, en zo heb ik een mooie gemarkeerde kaart. Elke week is er een (denkbeeldige) vertrek- en aankomstplaats, en passeer ik bijvoorbeeld Nevers en Lourdes.

Maar ik ga niet alleen!

- 1) Het is allereerst: 'vaios con Dios', 'Ga met God' – het is een tocht van **gebed. U kunt gerust ook gebedsintenties aan mij doorgeven, die onderweg in het gebed worden meegenomen.**
- 2) Ten tweede heb ik elke week **gezelschap**; op de andere home-trainer fiets een gast een stuk met mee, die ik **interview** (van 10-15 min) met vragen als bijvoorbeeld 'wat is uw link met de Camino?' en naar aanleiding van het evangelie van die zondag. De eerste gast was monseigneur de Jong, hulpbisschop, of 5 januari, feestdag van St. Gerlach. U kunt dit interview en al die

anderen vinden op **Youtube** onder 'pastoor John Burger'.
Wordt abonnee! Heel graag. En op facebook
Parochie.Sint.Gerlach.

- 3) Een pelgrimstocht in een heilig jaar is ook gekoppeld aan een **werk van barmhartigheid**. We maken deze tocht ook **vóór anderen** dus, voor zorg en opvang van gehandicapte kinderen in China, waartoe we **stichting 'Kinderen leven geven'** ondersteunen (zie hieronder). **Daarom is deze Camino-Home ook een sponsortocht. Streven is 25.000 euro op te halen!!** Dus elke week 500,- euro; 10,- euro voor een kilometer...

De vraag aan u is hoeveel kilometers wilt u er sponseren?

NL96 RABO 0152800875 tnv RK Kerkbestuur ovv
Camino-Home

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw gave! "Door uw steun aan de Stichting Kinderen Leven geven, helpt u kinderen die geen kans in het leven hebben, een menswaardig bestaan te leiden bij mensen die hen met liefde opnemen en verzorgen" (*Kinderen leven geven*).

Gods zegen voor u! Met hartelijke groet,
pastoor John Burger

Het **startschot** van deze Camino-Home was de feestdag St. Gerlach, de pelgrim, vooravond van Drie Koningen, met de zegen van Mgr. De Jong, en loopt tot volgend jaar 2022 Drie Koningen, Openbaring van de Heer.



De Camino-Home Sponsor-tocht Kinderen Leven geven

Op onze aarde wonen ongeveer een miljard mensen met een handicap, dat is dus wereldwijd één op de zeven mensen.

Alleen al in de Volksrepubliek China wordt er iedere 30 seconden een kind met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap geboren. Dat wil dus zeggen een miljoen gehandicapte kinderen per jaar. Door de strenge één-kind-politiek in China worden veel van deze kinderen te vondeling gelegd. Zonder de inzet van mensen die zich om hen bekommeren zouden deze kinderen verloren gaan.

De *Stichting Kinderen Leven geven* ondersteunt en helpt daarom particulieren en particuliere instanties die deze kinderen hulp bieden in de zin zoals de christelijke kerken die voorstaan.

Het zwaartepunt van het werk van de Stichting ligt bij het onderdak bieden aan en de verzorging van vondelingen in China. Daartoe bieden wij steun aan gezinnen, families of kindertehuizen die deze kinderen opnemen en zorg dragen voor hun opvoeding en lichamelijke verzorging. Hierbij gaat onze eerste aandacht uit naar de gehandicapte kinderen. Tevens verlenen wij steun bij de bouw, verbouw of aanpassing en het onderhoud van tehuizen die dit doel dienen.

De *Stichting Kinderen Leven geven* is een voortzetting van de *Stichting Leven voor Vondelingen in China*, die in 2006 werd opgericht. Onze stichting is de Nederlandse tak van de Duitse stichting *Kindern Leben geben*, kindern-leben-geben.org

‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig’ (Matteüs 9,37). Daarom hebben wij uw hulp nodig!

Dit hele werk begon met broeder Friedbert Ewertz, van het klooster van Het Goddelijk Woord (SVD) in Steyl, die na veertig jaar in de drukkerij gewerkt te hebben, vanaf 1999 als missionaris in China werkzaam is geweest. Hij is in de voetstappen getreden van de heilige Joseph Freinademetz, de eerste SVD missionaris in China.



Kong 'Clare' Zhenlan

- De provincie Shanxi, ten westen van Beijing (vroeger Peking), is een van de sterkst vervuilde gebieden ter wereld. Het aantal kinderen dat er gehandicapt geboren wordt ligt er zes maal zo hoog als in de rest van het land.
-

Heel het leven van Kong Zhenlan, ofwel 'mama Kong' zoals ze in het dorp genoemd wordt, staat in het teken van de verloren kinderen van het Chinese platteland. Al vanaf 1982 neemt zij vondelingen in haar huis op.

De familie Kong Zhenlan is een bijzondere familie. Moeder Kong en vader Fan Bucheng trouwden in 1973 en kregen zelf vier kinderen. Toen begonnen zij kinderen op te nemen die in de buurt van de kerk, het ziekenhuis of op straat te vondeling gelegd werden. Ze hebben totaal 32 kinderen die zij als broers en zussen van hun eigen kinderen beschouwen. Door deze adopties ontstaan geregeld conflicten met de plaatselijke overheid. Mevrouw Kong voert een voortdurende strijd om de kinderen officieel te laten erkennen, zodat zij naar school kunnen gaan. En met succes. Op het moment zijn tien van de kinderen volwassen en onafhankelijk. Met de steun van haar oudste zoon, die in de parochie ter plaatse als priester werkzaam is, strijdt zij verder om voor de gehandicapte kinderen de benodigde medische hulp te krijgen en hen een menswaardig bestaan te geven. De steun van de Stichting geeft hen de moed hun sociale engagement voor het welzijn van de kinderen vol te houden en zelfs nieuwe kinderen op te nemen, aangezien de stroom 'wegwerpkinden' onverminderd doorgaat.

Een ander project is **St. Bosco Orphanage** met 44 kinderen, 16 zusters en 5 verzorg(st)ers. Nog 15 kinderen werden aan pleeggezinnen toevertrouwd. Dit weeshuis staat onder leiding van de zusters van de Congregation of School Sisters of Our Lady from Kalocsa-Daming en is in 1994 opgericht. Zij worden niet alleen liefdevol verzorgd, de zusters doen ook hun uiterste best om hen goede medische zorg te geven.